

Månadsbrev, maj

Johan Ludvig Runeberg, en finlandssvensk författare och poet diktade så fint om maj:

Sköna maj, välkommen
till vår bygd igen!
Sköna maj, välkommen,
våra lekars vän!
Känslans gudaflamma
väcktes vid din ljusning;
jord och skyar stamma
kärlek och förtjusning;
sorgen flyr för våren,
glädje ler ur tåren,
morgonrodnad ur bekymrens moln.

Det är en av sångerna som man brukar höra kören sjunga vid kasen på Valborg. Visst är det något magiskt med maj! Ljuset kommer och vinner över mörkret och kylan.

Vi ändrade våra dagsrutiner när maj började. De första dagarna undrade barnen ”varför är det på detta viset” men barnen är anpassningsbara. Nu är de inkörda med de nya rutinerna att vistas ute på gården på morgonen och vara inne mellan 10.30 och 14.45. Barnen vet att den starka solen måste man skydda sig ifrån. Visserligen har vi inte fått så mycket stark sol i maj men en hel del regn har vi och växterna fått!



På förmiddagarna har barnen lekt på gården. De har cyklat och lekt i sandlådan där vi har fått ny fin sand. De tar också hand om blomsterrabatterna och lärt sig vad växterna heter. De äldsta barnen berättar gärna vad växterna heter. Mångas favorit är löjtnantshjärta.

På eftermiddagarna har barnen varit inomhus. De barn som ska börja skolan i augusti håller nu på att avsluta många av sina arbeten. Den populäraste platsen inne i förskolan är just nu naturhyllan och ateljén.

Naturböcker är aktuella och många barn letar småkryp på gården. De vill veta vad insekterna och växterna heter. Nyckelpigor och sniglar har vi gott om!

Barnen har dagligen övat sångerna inför sommarfesten. De sjunger dem gärna både ute och inne, vid samling eller på spontana egna samlingar. Temat just nu är ”Sommar”. Vi hälsar hela familjen hjärtligt välkommen att lyssna på våra underbara barns framträdande på sommarfesten tisdagen den 11 juni kl 14.30!

Vi önskar er alla glada och soliga försommardagar!

Ann-Britt, Francesca, Kristoffer, Ninni och Orvokki

