

Avdelning 5

Månadsbrev, augusti

Hej!

Höstterminen började med varmt sommarväder! Under de första veckorna hade barnen uteverksamhet tillsammans med avdelning 4 och 6. Vi tog dock barnen i små grupper in i klassrummet där vi hade korta stunder med Grace –och artighetslektioner. Syftet med dessa små samlingar är att visa barnen hur man beter sig på förskolan, eller i större sammanhang: hur man gör för att bli uppfattad som en trevlig person. Dessa lektioner pågår egentligen året om. Det är en del av Montessori-programmet. Det är barnens rätt att få lära sig hur man ska bete sig. Nu i början av terminen ville vi bland annat visa hur man stänger dörren, hur vi går i klassrummet, hur man sitter i samlingen, hur man kommer in i klassrummet på morgonen, hur vi gör när föräldern kommer och hämtar mm. Barnen uppskattade särskilt när de fick själva visa. Det blev som teater fast annorlunda.

När våra efterlängtade nya bord hade kommit, började vi Montessoriarbetet i klassrummet som vanligt. Vi har fått fint och rent! Miljön är grunden i Montessoripedagogik. Vi hade inte kunnat ana vilken effekt allt detta gjorde på barnen: klassrummet med nya möbler, gröna växter, nya tavlor, några nya övningar på hyllorna, spännande Montessorimaterial – även där hittar man nyköpt Montessorimaterial. De första dagarna gick barnen så tysta i klassrummet. De tordes knappt ens prata. Deras fokus var enbart på miljön och det som erbjöds på hyllorna. Även fiskar som köptes i augusti fick ordlös beundran.



Visst blir man ödmjuk inför dessa små barn. Deras aktivitet och energi kan man avundas. Ju mer de arbetar desto mer ser vi stjärnögon som glittrar.

Dr Maria Montessori sade: "Jag uppfann inte en pedagogik. Jag gav bara några barn en chans att leva. Jag har studerat barnen, jag har tagit emot vad de givit mig, formulerat det och det är detta som kallas montessoripedagogiken."

Dr Maria Montessori föddes den 31 augusti för 147 år sedan. Fortfarande är hennes budskap om syn på barnen lika aktuell som då när den allra första montessoriförskolan "Casa Dei Bambini" öppnades 1907.

På torsdag den 14 september kl. 18.30 välkomnas alla föräldrar till ett föräldramöte! Vi samlas i vårt eget klassrum. Då informerar vi mer detaljerat om hur vi har planerat detta läsår.

Hjärtligt välkommen!

Francesca, Kristoffer, Ninni och Orvokki