

## Månadsbrev, februari



Februari gav oss vinter med snö och kyla! Barnen var glada för äntligen hade de snö för att kunna bygga snögubbar, snöhästar, snöankor, drakar...deras fantasi är oändlig! De drog varandra i pulkor. När de vuxna började prata om hjälmar för att kunna åka stjärtlapp i backen, lurades vi rejält av vädret. Plötsligt visade termometern plusgrader. Snön smälte. Pulkabacken blev gräsmatta. Gården fylldes också med vattenpölar, is och gegga. Barnens blickar var som en enda stor triumf när de såg vår gård! De öste vatten med små spadar i sina hinkar. Alla deltog systematiskt och bar vatten från och till mellan vattenpölar. Oavsett hur vädret är de påhittiga att alltid finna något spännande och roligt att göra på gården.

Februari blev även i år "Vabruari". Flera barn var förkylda. De flesta hade dock små förkylningar som gick över ganska snabbt men de barn som fick vattkoppor fick stanna hemma en längre tid. Våra barn har hittills ändå varit relativt friska och det hoppas vi ska fortsätta. Vi pratar i samlingarna om hur vi kan hålla oss friska. Barnen vet att det är viktigt för hälsan att noggrant tvätta händerna. I klassrummet har vi en "tvätta händer"-övning som flitigt används.

De äldsta barnen har besökt Bror Hjorths Hus. De fick först titta på hans konst och skulpturer. I ateljén skapade de egna konstverk som de senare målade. Bror Hjorths Hus kommer de att besöka igen i april. Vi ser, även i klassrummet, ny energi i deras skapande aktiviteter.

Den 14/2 firades Alla Hjärtans dag eller Valentin som dagen också kan kallas. På Alla hjärtans dag gjorde barnen kort till mamma och pappa. Alla Hjärtans Dag är ganska ny tradition i Sverige men den dagens betydelse har vuxit med åren. Det är en dag då man uttrycker kärlek till personer man älskar. Det kan ske med kort, röda rosor, uppvaktning och till och med gåvor.

I samlingarna har vi dagligen pratat om hur man ska vara en vänlig kompis mot andra. I de vardagliga situationerna i förskolan får barnen möjlighet att träna praktiskt.

Barnen sjöng Astrid Lindgrens älskade visor i den senaste storsångsamlingen tillsammans med de övriga barnen från förskoleavdelningarna. När det var dags för barnen att berätta om sina önskesånger var de flesta barnen trygga med att önska gamla, kända barnvisor såsom Blinka lilla stjärna.

I mitten av februari bjöd vi alla våra föräldrar på föräldrafika. Barnen själva hade bakat bröden på förmiddagen. Det var så gott! Tack till er alla som kom, det var mycket uppskattat av barnen.

I mars månad kommer utvecklingssamtalen att sätta igång.

Nu är vi förväntansfulla för att hitta flera vårtecken! Utanför vårt fönster på gården blommar snödropparna!



*Hälsningar från Ann-Britt, Francesca, Linus, Ninni och Orvokki*