

Avdelning 5 September månadsbrev

Hej!

Vi har njutit av varma septemberdagar. Det gick fort för barnen att klä sig när de gick ut, oftast räckte det att ta på sig endast skor och en tunn kofta. I slutet av september blev vädret betydligt kallare. Vi blev påmind om hösten, den årstiden som vi har. Det finns ett talesätt: "Hösten fryser man in, våren svettas man in." Vi vill inte ha frusna barn. Kolla att ditt barn har rätt storlek i skor, stövlar och höst/vinterkläder.

Våra rutiner har börjat rulla på bra. Tack för att ni noterade informationen om 9.00-tiden. Det har underlättat för oss personal med våra rutiner men framför allt för barnen. De har kommit i tid. Montessoripasset har blivit mer intensivt. Vi ser många framsteg!

I ateljén har barnen tryckt med morötter. I klassrummet har vi en utställning med bilder av Elsa Beskow. Hennes konst har inspirerat barn att hitta egna sätt att tolka Elsa Beskow. De äldre barnen använder aqua-färgpennor. De fungerar som vanliga färgpennor men när man nuddar bilden med blötlagd pensel blir resultatet akvarell.

I stora barnens samling lyssnar barnen på "Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin" av Elsa Beskow. I de yngre barnens samling har barnen sjungit, lärt ramsor och tränat på socialt samspel.



Vi pedagoger ser att vissa arbeten smittar av sig. De populäraste arbetena i september har varit: Sy en knapp, Sykort, ABC-boken (då skriver barnet bokstäver), räknestängerna (då räknar barnet mängd från 1-10), Rosa tornet, Bruna trappan, Andra färglådan, Binomiala kuben, Skura bord och Baka.

De barn som börjar skolan nästa år i augusti har gymnastik på fredag eftermiddagar. Ann-Britt tillsammans med 2 pedagoger från avdelning 4 och 6 ansvarar för gymnastiken. Barnen presenteras varje vecka nya sånger. Texten kan ibland vara knepig. Läraren i

ntroducerade en ny sång med text: "Räck mig din hand, vi har samma väg att gå, räck mig din hand, vi har samma mål att nå. Glöm allt som skiljer och låt oss tänka på, vi behöver alla varann." "Vad är målet?", frågade pedagogen. Tystnad. En 5-åring räckte upp handen: "Jag tror att det är matsalen!"

Matsalen är värd målet för dagen! Så god är maten!

Välkommen på föräldrafika tisdagen den 9 oktober kl 14.00-15.00 eller 15.00-16.00. Ert barn kommer att ta hand om er i klassrummet och visa de arbeten som hen har blivit presenterad. Fikat är endast för föräldrarna, äldre syskon får stanna i skolan. Små barn som är beroende av sin förälder får naturligtvis följa med.

Kalender:

Föräldrafika: Tisdagen den 9 oktober kl 14.00-15.00 eller kl 15.00-16.00

Fredagen den 2 november stängs förskolan kl 12.00.

Det var trevligt att så många ville komma på föräldramötet!

Ann-Britt, Francesca, Kristoffer, Ninni och Orvokki