

Månadsbrev avdelning 6

Februari 2019



Månaden började med att det snöade en del och det har gjort att barnen har kunnat göra snöbollar och stora blev de! Barnen har gjort ett långt tåg med stora snöbollar som de kunde sitta på och de provade att se hur många som fick rum på tåget. Till slut fick de rum 7 stycken. Det var en bra samarbetsövning då de fick rulla och göra snöbollarna själva och sedan se till att de kom på en lång rad och slutligen fick de hjälpa varandra att få plats och ingen fick ramla av tåget. Det var inspirerande att se och höra barnens diskussioner och hur de löste allt.

Vi avslutade februari med sol och värme och vi tog fram spadar, hinkar och andra sandleksaker och det blev full aktivitet i sandlådan då det bygges kakor och gjordes bilbanor. Några barn upptäckte att det hade kommit vårtecken i våra rabatter och det var snödroppar och krokus som hade tittat fram. Det var många olika slags uteaktiviteter på en och samma månad.

På samlingen har vi pratat om känslor och vänskap. Vi har läst boken "Liten", som handlar om hur man kan känna sig när man bråkar och hur man vill bli tröstad. Vi frågade barnen om hur man är en bra kompis. Barnen föreslog att man kan bjuda in en kompis i leken, fråga om någon vill ha hjälp, man kan krama en kompis men först fråga om hen vill ha en kram. Vi lärde oss sångerna "Vad det är bra att jag har dig" och "Du är min bästa kompis" som handlar om vänskap. Vi har läst böckerna "Grodan och främlingen", "Nutte nervös får en vän" och "Seb får en kompis". Böckerna handlar om att man kan vara vän med ett husdjur och barnen pratade om att man kan ha olika husdjur som hund, katt, marsvin, kanin.

Vi har pratat om de olika årstiderna vi har, månader och vad våra veckodagar heter.

På samlingarna har vi pratat om de olika geometriska formerna triangel, kvadrat, rektangel och cirkel. Barnen fick titta sig omkring i rummet för att se vilka former de kunde hitta. Kvadrat och rektangel hittade vi många, cirkel och triangel var det svårare att hitta.

I ateljén har barnen provat att göra tryck med en tallgren, det kunde bli till exempel bli snöflingor. Barnen har även gjort istappar av vitt papper och blått glitter. Tapparna hänger nu i våra fönster.

Under "vänskapsveckan" gjorde barnen fingeravtryck som ser ut som hjärtan, det blev fina små konstverk.

Alla barn födda 2013 kommer att gå till Bror Hjorts hus vid tre olika tillfällen i mars.

Tack för ett trevligt föräldrafika, roligt att se att så många kom. Det var uppskattat av barnen som var förväntansfulla innan.

Med vänlig hälsning

Marie, Marianne, Mikaela och Tessa