

## Avdelning 6

### Månadsbrev september 2018

Tack alla föräldrar för ett bra och givande föräldramöte där vi gav information och pratade om hur vi arbetar just nu. Vi visade även upp några olika övningar som barnen arbetar med och ni föräldrar fick prova på. Det är lite svårare än vad man tror. Trinomiala kuben är klurig.

På samlingarna har vi pratat om att september är en skördemånad och det innebär att man skördar olika frukter och grönsaker. Några barn var med en lärare ute på gården och plockade äpplen som vi sedan hur skurit upp i äppelskivor och trätt upp på tråd och hängt upp för att torka dem. Vi kommer att provsmaka de äpplena om ett litet tag när de har torkat färdigt. Barnen har smakat på våra plommon som vi också har på gården. Barnen har använt sitt smaksinne, luktsinne och synsinne när de har fått smaka på olika frukter och grönsaker. Barnen har fått blunda, lukta och smakat och sen berätta vad de fick att smaka på. Barnen klarade av det galant. Vi har läst i boken om "Måns och Marie" där de är ute i skogen och plockar svampar och även andra saker som de gör under hösten. Barnen har gjort Kims lek under samlingen och då övade vi på olika frukter och grönsaker.

Vårt årstidshus har blivit mer höstligt med löv och kastanjer. Vi har haft olika löv inne och barnen har kunnat se och känna på hur en kastanj ser ut och vad som händer med den efter ett tag när den öppnar sig och det är en len kastanj inuti det taggiga skalet.

Skolbarnen har haft hand om fjärilslarver och vi fick låna in dem till oss innan de skulle släppa ut dem. Det var intressant att se hur de såg ut nu fjärilarna och vi fick även se hur de varit puppor som fanns kvar i buren. Vi tog fram vår fjärilsbok och tittade på några av de vanligaste fjärilarna i Sverige; citronfjäril, blåvingefjäril och näselfjäril.

Barn födda 2013 har börjat sin gymnastik i Korskyrkan och dit går vi på fredagar tillsammans med barnen från avdelning 4 och 5.

Onsdag nästa vecka kommer några barn att åka iväg till Gamla Uppsala och se och upptäcka skogen och se hur den ser ut nu under hösten. Vi får se vad de kommer hem med för saker som de hittar som vi kan lägga i vårt årstidshus.

Vi har haft gemensam sångsamling med de andra avdelningarna och denna gång var det avdelning 1 och 2 som höll i den. Barnen sjöng om masken och om löven och hösten.

Välkomna på föräldrafika onsdagen den 17 oktober kl.14.30-16.00. Barnen får där möjlighet att visa för er föräldrar vad de arbetar med under dagarna.

Med vänlig hälsning

Marie, Marianne, Mikaela och Tessa