

Månadsbrev, december, avdelning 5

I år har vi haft mildt väder i december. Utevistelsen har därför krävt både vinterkläder och galonbyxor. Vi uppmuntrar barnen att klä på sig själva och i hallen har barnen kämpat med fina resultat!

December präglades av julpyssel, julböcker, julbak med lussekatter och Luciasånger. I klassrummet var det populärt att samlas runt en matta och ta fram sångkort med jultema. Barnen sjöng i små grupper "från sitt hjärta". Julstämningen började tidigt hos oss alla! Barnens lycka var stor när det äntligen blev Lucia. Tidigt på Luciadagens morgon samlades barnen och Luciatåget fick tåga fram. Det är alltid så gripande att få lyssna på klara barnröster. Barnens sång var så vacker och stämningsfull den tidiga morgonstunden! Tack för att ni kunde komma och fira Lucia tillsammans med barnen!

Senare på Luciadagens morgon kom elever från skolan in i vårt klassrum och lussade för barnen. Barnen satt alldeles stilla och lyssnade. Nu var det deras tur att beundra julsånger som framfördes proffsigt både med sång och musik.

Barnen åt traditionell julbord på Luciadagen. Den eftermiddagen hade vi flera trötta barn.

Vid sidan av alla julaktiviteter har barnen ägnat sin entusiasm även åt montessoriarbeten. De mörka eftermiddagarna har inte bromsat deras iver är lära sig mera nya saker: nya bokstäver, siffror, länder, flaggor, metallramar m m.

Snart är julen här med juledighet som alla har väntat på så länge. Oavsett om man firar traditionell svensk jul eller njuter av julefrid med lediga dagar, behöver vi här i Norden ordentligt juledigt. Barnen förtjänar julroligt ungefär som i sången:

"Tomten jag vill ha en riktig jul, en sån som man har när man är liten..."

Måndag den 7 januari är förskolan stängd. Personalen har studiedag.



God Jul och Gott Nytt År!

Ann-Britt, Francesca, Kristoffer, Ninni och Orvokki