

Månadsbrev februari 2018, avd.4

Snön fortsätter att falla även om vi snart är framme vid mars månad. Barnen njuter av snön i uteleken på eftermiddagarna. De bygger skulpturer och samarbetar bra i skapandet med snön. På förmiddagarna har barnen gjort teckningar med olika vintermotiv, ta gärna en titt på de fina vita vinterträden som sitter uppe på väggen! Barnen har också klippt, klistrat och dekorerat snögubbar.

De äldsta barnen, som besökt Bror Hjorts hus, fick berätta för oss andra i samlingsen om vem han var och om sitt besök där. De yngre barnen ställde frågor och lyssnade intresserat.

Fredagen den 23 februari var det vi, avdelning 4 som bjöd in övriga förskolan till sångsamling. Temat för sångerna denna gång var vatten.

I hallen har vi märkt att barnen gjort stora framsteg vid påklädningen. Det är inte alltid lätt med alla kläder nu på vintern. Barnen blir så stolta och glada när de märker att de kan själva! Vi har en förberedd miljö som ger barnen möjlighet att klara sig på egen hand. Vi tar till vara på deras inneboende kraft och vilja att lära sig och utvecklas i sin egen takt.

Inne på avdelningen sjuder arbetsglädjen! Det görs många böcker om flaggor, djurens och växternas delar med mera. Flera barn är intresserade av att ljuda, att läsa korta ord och leta rimord.

De yngre barnen har börjat visa intresse för att damma, putsa våra fönster och vårt akvarium. Så nu är det skinande rent hos oss!

Vi har passat på att ta en långpromenad i vårt närområde nu när solen tittat fram och vi har besökt en annan lekplats i närheten, barnen övade på att gå tillsammans i led och att se upp för cyklister!

Mvh,

Malin, Jennie, Klara och Linda