

Avdelning 5

Månadsbrev, februari

Februari kallas ofta i talspråk för "Vabruari". Det är den månad när det är som flest föräldrar som vabbar och tar hand om sina sjuka barn hemma. Oftast handlar det om små förkylningar men nu har det talats om aggressiv influensa. Våra barn har hittills varit relativt friska och det vill vi fortsätta med. Därför har vi pratat i samlingarna om hur vi kan slippa att bli förkylda. Alla vet att tvätta händer är hemligheten. Nu tvättas händerna flera gånger om dagen: före och efter måltiderna, när barnen kommer utifrån in i klassrummet och naturligtvis efter toalett-besök. I klassrummet har vi en egen övning "tvätta händer" som barnen flitigt besöker. Vi får också tacka för det kalla vädret för det brukar göra barnen friskare!



I våra samlingar har vi läst boken "Atchoo! Gyllene regler för gott uppförande" av Mij Kelly. Boken lär barnen att det gäller endast tre regler i umgänge med varandra: God hygien, bra bordsskick och att vara vänlig mot andra. Efteråt har vi diskuterat med barnen om hur de har uppfattat boken. I "god hygien" har barnen pratat om rena händer. "Annars är bakterier och bacilskussar överallt" uttryckte barnen. Vi uppmanar barnet att tvätta sina händer en gång till om barnet har sugit på fingrarna, petat i näsan eller haft handen i byxan. "Gott bordsskick" för barnen är att man använder gaffel och kniv. Barnen berättade att man ska äta med stängd mun. Flera barn är känsliga när det gäller måltider. Det estetiska är viktigt. Barnen får inte prata och samtidigt ha mat i munnen. Självklart sitter de still när vi äter. Den sista regeln är dock svårast! I klassrummet gjorde barnen hjärtan inför Alla Hjärtans dag. Då pratade vi speciellt om vänskap. I samlingen intervjuades barnen om hur en riktig vän betar sig. Flera svarade "att en vän är som den som bjuder mig hem till sig för att leka/ eller till kalas/ eller att äta (godis) tillsammans..." I förskoleåldern brukar barnen inte ännu ha någon "Bästis" – den tiden kommer senare på skolan. För ett litet barn under 6 år är det oerhört tryggt att veta att barnet är omringat av goda relationer. Vi uppfostrar barnen att hjälpa varandra när hjälp behövs, tala gott om varandra, visa hänsyn och tålmod. På förskolan är alla allas kompisar. Ingen fryses ut eller kränks. Vi är som ett träd som blommar året om. Alla dess blad är unika.



Ute har vi fått vinterlandskap. Barnen har tagit fram pulkorna. Nu är alla gamla vintersånger aktuella!

Nej, se det snöar, nej, se det snöar, det var väl roligt, hurra!

Nu blir det vinter, nu blir det vinter som vi har önskat, hurra!

Då tar vi kälkarna fram och vantarna på, och sen vi åker i backen, hej, vad det ska gå!

Våra äldsta barn har besökt Bror Hjorths Hus flera gånger. De fick måla och skapa ett eget konstverk av lera. I klassrummet hade vi besök av föräldrar på Föräldrafika-dagen! Tack för att ni kunde komma! I mars fortsätter vi med utvecklingssamtalen.

Ann-Britt, Francesca, Kristoffer, Ninni och Orvokki