

Månadsbrev avdelning 6 februari 2018

Vi har haft nysnö några eftermiddagar och då har några av barnen gjort snöänglar och lekt mamma, pappa, barn. Barnen har även lekt restaurang och gjort pengar av snön. Just nu vill barnen knappt gå in och äta mellanmål för "det är så härligt ute nu när solen lyser" som barnen sa till oss.

Vi fortsätter med högläsning på samlingarna och nu har vi läst böcker av Elsa Beskow och Astrid Lindgren. Barnen får återberätta vad som händer i böckerna och detta har även gjort att många barn har börjat visa stort intresse för bokstäver. Barnen arbetar med att ljuda bokstäver, vilka bokstäver man har sitt namn och de skriver på griffeltavla eller papper. Vi har även övat olika lägespropositioner som på, bakom, framför, bredvid, under och i. Barnen har fått visa de olika propositionerna genom att lägga ett föremål på en stol, bredvid, bakom, framför, under och i. När barnen skulle prova att lägga "grisen i stolen" blev de lite tveksamma och efter en stund och en del diskussioner kom vi fram till att det inte går. Vi kom fram till att det gick att lägga grisen "i" om man t.ex. hade en ask istället.

De äldsta barnen har varit iväg till Bror Hjorts Hus och fått skapa. Vi har fått gå runt i Bror Hjorts Hus och blivit visade alla målningar och skulpturer. Våra guider berättade om Bror Hjorth och att han alltid målade det han älskade. Det blev även barnens uppgift vid de olika tillfällena, barnen skulle måla något de tyckte om och det blev snöflingor, havsmarulker, osv. När det var dags att göra skulpturer gjorde barnen en storebror, gris, gubbe, en mamma. Det var härligt att se hur fokuserade barnen var och hur de satt och berättade inför varandra efteråt vad de hade skapat. I ateljén fick barnen leka skulpturleken och den gick ut på att alla barn utom ett fick bestämma sig för en skulptur som de ville föreställa och sedan visa denna skulptur för de andra barnen som fick gissa vilken det var. Barnen var otroligt duktiga och snabba på att lista ut vilken skulptur det var.

Hemma på förskolan har barnen gjort isbjörnar med handavtryck. Kreativiteten var stor!

När det var alla hjärtans dag uppmärksammade vi det med de barn som inte var på Bror Hjorts Hus genom att barnen fick göra hjärtstämplar på papper och ta med hem. På samlingen pratade vi om hur man är mot sina kamrater. Det arbetar vi alltid med men vi pratade extra om det denna dag. Vi pratade om att man inte alltid behöver ge presenter för att göra någon glad. Man kan till exempel ge någon en kram om hen tycker om det eller man kan hjälpa någon med något för att visa att man bryr sig om.

Det är trevligt att se att ni är fler och fler som går in på Unikum och tittar vad era barn gör på dagarna på förskolan.

Utvecklingssamtalen kommer vi att ha i april och informationen om dem kommer under mars månad till er föräldrar.

Skärtorsdagen stänger förskolan kl.12.

Med vänlig hälsning

Marie, Marianne, Mikaela och Sofia

