

Hejsan!

Maj månad har bjudit på en ny rutin; ute på förmiddagen och inne efter lunch för de barn som inte sover. Detta för att det är viktigt att få en paus från solen när den står som högst!

Mycket av samlingstiden under maj har gått till att öva sånger inför Sommarfesten och barnens favorit är den här:

Spökramsa

Tjock och smal

Liten och stor

Långt där nere ett spöke bor

Är han farlig?

Nej, nej, nej

Han vill bara säga: Hej!



Barnen har upptäckt att mycket har hänt med naturen ute på vår gård. De blommande kastanjeträden, den doftande syrenen och maskrosorna som frodas. Barnen har plockat maskrosor och dekorerat innemiljön med dem samt räknat dem. Barnens iakttagande är fantastiska och deras frågvishet sätter oss pedagoger på prov.



Barnen har träffat på fjärilar, nyckelpigor, getingar och myror. Vi har undersökt dem noga. Vi har räknat deras ben, pratat om vad de äter och dricker och var de bor. Allt det barnen hittar, ser och får kunskap om ger tillfällen till funderingar, påstående och diskussioner.

Barnen får "tillägna sig och nyansera innebörden i begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld." (Läroplanen för förskolan)

"Förskolan ska arbeta efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö." (Läroplanen för förskolan)



Tack för Er delaktighet på Sommarfesten. Den är en fin möjlighet att få träffa de andra barnen och deras föräldrar!

Torsdag den 6/6 firar vi Sveriges nationaldag och då är förskolan stängd!

Vänliga hälsningar

Johanna Anu Michaela Nora och Viktoria