

## Veckobrev v 40.

Hej!

Vi rekommenderar att eleverna har idrottsskor under idrottslektionerna. De som inte har skor kan bli trampade av den som har skor och kan även göra sig illa på olika redskap. Vi märker att det är fler som duschar efter idrottslektionerna vilket är positivt!

Åk 2 och åk 3 har under svenskalektionerna börjat att skriva faktatexter om vilda djur runt om i världen. De flesta elever tycker att det här är en rolig uppgift. När texten är färdig ska de redovisa den för sina klasskamrater.

Vi har bestämda dagar då läxor delas ut och då de ska lämnas in. Läraren har avsatt tid då hen förbereder läxan. Den elev som lämnar in sin läxa för sent kommer i fortsättningen inte att få någon ny läxa den veckan.

Under förskoleklassens NO-lektion var de ute och tittade på olika träd, såsom lönn, kastanj och ek. De fick en presentation i hur man känner igen träden på deras stam, frukt och blad.



Lönn



Kastanj



Ek

Vi vill be er att hjälpa ert barn och oss att hålla snyggt i hallen. För att det ska se trevligt ut krävs att saker placeras på rätt plats och att bara det som ska finnas i hallen, finns där. Kläder, skor och annat ska inte ligga på golvet. Varje kväll städas det och det är inte våra städares uppgift att plocka upp efter eleverna. Vi vill även påminna om att paraply, solglasögon och andra tillbehör ska stanna kvar hemma, dels för att de kan göra skada på ditt barn eller en annan elev och dels för att de kan komma bort.

Igår började en lärare läsa en av Charles Dickens klassiker, Oliver Twist, för åk 1. De tyckte uppskatta den för de satt som ljus och lyssnade på berättelsen om Oliver som rymmer från fattighuset och träffar Fagin, som tränar honom på att bli en mästertjuv!

Lärarna på skolan önskar er en trevlig helg!